

Τα ζώα της λιλιπούπολης...

Μια φορά και ένα καιρό σε ένα ωραίο σπίτι της λιλιπούπολης ζούσε ένα ευτυχισμένο ποντίκι. Ένα πρωί, ένας θόρυβος από την εξώπορτα το ξύπνησε και το έκανε να πεταχτεί από τη χαραμάδα του για να δει τι συμβαίνει. Τα αφεντικά είχαν φέρει ένα κουτί. Το κοίταζε με αγωνία να δει κάποια καινούργια λιχουδιά να δυστυχώς το άνοιγμα του κουτιού αποκάλυψε μια....ποντικοπαγίδα!

ποντίκι
βγαίνει, αλλά



Πωπω συμφορά, το φουκαριάρικο ποντίκι βγήκε αλαφιασμένο στον κήπο και άρχισε να φωνάζει: «Ποντικοπαγίδα στο σπίτι, ποντικοπαγίδα στο σπίτι!!!»

Πρώτα συνάντησε την κότα η οποία το κοίταξε και του είπε:

«Ποντικέ, αντιλαμβάνομαι την αναστάτωση σου αλλά το πρόβλημα που αναφέρεις εμένα δεν με αφορά καθόλου. Δεν μπορώ τώρα να ασχοληθώ με το πρόβλημα σου»



Το ποντίκι συνέχισε να τρέχει αλαφιασμένο και συνάντησε το γουρούνι.



Με αγωνία άρχισε να φωνάζει
«Ποντικοπαγίδα στο σπίτι, ποντικοπαγίδα στο σπίτι!!!»

Το γουρούνι αν και φάνηκε να τον κατανοεί, του απάντησε:

«Λυπάμαι πολύ φίλε ποντικέ αλλά δεν μπορώ να κάνω τίποτα για το πρόβλημα σου παρά μόνο να προσευχηθώ. Σε βεβαιώνω ότι από απόψε κιόλας θα είσαι κομμάτι της προσευχής μου...»

Ο ποντικός στα όρια της απόγνωσης πια, συνάντησε την αγελάδα και άρχισε να ψελλίζει μέσα στα αναφιλητά του: «Ποντικοπαγίδα στο σπίτι, ποντικοπαγίδα στο σπίτι!!!»

Η αγελάδα δείχνοντας αρκετή συμπόνοια εξέφρασε τη βαθιά και ειλικρινή θλίψη της αλλά εξήγησε στο ποντίκι ότι δεν μπορούσε να το βοηθήσει με το πρόβλημα του.



Έτσι το ποντίκι περίλυπο αποφάσισε να γυρίσει στο σπίτι και να αντιμετωπίσει την τρομερή ποντικοπαγίδα μόνο του.

Το ίδιο βράδυ, μετά τα μεσάνυχτα, την ησυχία έσπασε ο παγωμένος ήχος της ποντικοπαγίδας που εγκλωβίζει το θήραμα της. Η γυναίκα του σπιτιού έτρεξε να δει τι συμβαίνει, αλλά το βαθύ σκοτάδι δεν της επέτρεψε να δει ότι στην ποντικοπαγίδα είχε πιαστεί ένα φοβερό φίδι...



Το φίδι με μια-δυο αποφασιστικές κινήσεις κατάφερε και τσίμπησε τη γυναίκα η οποία έπεσε λιπόθυμη στο πάτωμα.

Ο καημένος ο σύζυγος της που ακολουθούσε την σήκωσε στα χέρια του και έτρεξε στο νοσοκομείο.

Μετά από λίγες ημέρες η γυναίκα επέστρεψε στο σπίτι παρά το ότι ο υψηλός πυρετός της δεν είχε υποχωρήσει πλήρως.

Ο σύζυγος της, λαχταρισμένος από την άξαφνη περιπέτεια που βρήκε έσπευσε να περιποιηθεί τη γυναίκα του.



την οικογένεια του

Και όλοι ξέρουμε τι φροντίδα χρειάζεται ο πυρετός:

Τίποτα καλύτερο από μια σούπα κοτόπουλο.



Βγήκε λοιπόν ο σύζυγος στον κήπο και σε λίγη ώρα η κότα είχε γίνει μια νόστιμη σούπα.....

Δυστυχώς όμως η ασθένεια της συζύγου πήγαινε όλο και χειρότερα. Φίλοι και συγγενείς επισκέπτονταν το σπίτι καθόλη τη διάρκεια της ημέρας προκειμένου να συμπαρασταθούν.

Έτσι ο σύζυγος αναγκάστηκε να σφάξει το γουρούνι προκειμένου να ταΐσει τους επισκέπτες.



Παρά τις προσπάθειες του ίδιου και των γιατρών όμως η άμοιρη γυναίκα δεν τα κατάφερε και πέθανε....

Η γυναίκα ήταν αγαπητή και έτσι πολλοί φίλοι και συγγενείς έσπευσαν να της πουν το τελευταίο αντίο στην κηδεία της.



Μαζεύτηκε κόσμος πολύς και ο περίλυπος σύζυγος για να εκδηλώσει την ευγνωμοσύνη του έσφαξε την αγελάδα για να κάνει ένα πλούσιο γεύμα σε όσους μεγαλόψυχα ήρθαν να αποχαιρετίσουν την πολυαγαπημένη του σύζυγο.

Το ποντίκι στεκόταν μπροστά από τη χαραμάδα του και αναλογιζόταν.....