

Αγαπητοί φίλοι,

Αφού καθησυχάσει η σκόνη από τους δημοτικούς "πολέμους" και μούνε ξανά στα γραφεία τους οι πολιτικάντηδες της περιοχής μας, θα πρέπει να (ξανα)αρχίσουμε πιέσεις προς τον δήμο και Δ.Κ.Α. για τα θέματα που υπάρχουν σε εκκρεμότητα καθώς επίσης για να ανέβει το βιοτικό, πολιτιστικό, ποιοτικό και καθημερινό επίπεδο διαβίωσης τόσο της περιοχής των Αφιδνών αλλά και ειδικότερα της "αγελάδας" του δήμου που κοντεύει να στερέψει και λέγεται Ιπποκράτειος Πολιτεία.

Ο νόμος 4030 και η αξιοποίηση της περιουσίας του πρώην Σ.Δ.Ι.Π., οι ελλείψεις και η ελλιπής συντήρηση στις υποδομές που επηρεάζουν την διαβίωση των κατοίκων, ποιότητα ποσότητα και κόστος νερού, πυρασφάλεια και εκχιονισμός, τηλεπικοινωνίες, κοινός χώρος συνάθροισης, το σωστό πλάνο για το πολεοδομικό μέλλον ολόκληρης της περιοχής είναι λίγα από αυτά που θα πρέπει να συντονίσουμε ώστε να επιτευχθούν πριν το τέλος της 5ετίας του νέου δημάρχου αν όχι μερικά από αυτά άμεσα.

Ο κόσμος αποφάσισε ότι ο προηγούμενος δήμαρχος δεν έκανε την δουλειά του και έφερε αλλαγή στην ηγεσία του δήμου. Αλήθεια τι έκανε για την περιοχή μας; Μπορεί κανείς να τα απαριθμήσει; Ο νέος δήμαρχος ήρθε με υποσχέσεις και πλάνο και κατάφερε να αναδειχθεί. Περιμένουμε να δούμε αν οι δεσμεύσεις που έκανε θα υλοποιηθούν. Σίγουρα θα είμαστε απέναντι του μέχρι να γίνουν πραγματικότητα οι δεσμεύσεις αλλά και μαζί του όταν διευθετηθούν τα ζητήματα προς όφελος των κατοίκων.

Σε 5 χρόνια θα έχει να λογοδοτήσει στον ανερχόμενο αριθμό κατοίκων της Ι.Π. που θα πρέπει να έχουν συσπειρωθεί και ενεργοποιηθεί πίσω από τον σύλλογο μας. Έτσι μόνο μεγαλώνει η φωνή μας. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε ο μόνος σύλλογος που και οι 6 υποψήφιοι είχαν συνάντηση μαζί μας. Η φωνή μας τελικά ακούγεται και μετράει. Ας ενωθούμε όλοι οι κάτοικοι πίσω από τον σύλλογο.

Φιλικά,

Βαγγέλης Μπουγιούρης